

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΣΥΔΟΣΙΑΣ

Μη προσβάσιμες παραμένουν ράμπες και θέσεις ΑμΕΑ

Εικόνες προσβλητικές και εξοργιστικές εξακολουθεί να αντικρίζει κανείς σε κοινόχρηστους χώρους και πεζοδρόμια της πόλης, και που σε καμία περίπτωση δεν ταιριάζουν σε έναν τόπο που αυτοαποκαλείται "πολιτισμένος".

Μιλάμε για τις ράμπες πρόσβασης ΑμΕΑ και τις οριοθετημένες θέσεις παρκινγκ που είτε είναι μόνιμα κατειλημένες με οχήματα και δίκυκλα, είτε ακόμα και όταν υπάρχουν θέσεις στάθμευσης επιμένουν να καταλαμβάνουν τις ειδικές. Οσα πεζοδρόμια διαθέτουν τέτοιες ράμπες (διότι, για κάποιο λόγο, δεν τη διαθέτουν όλα) είναι πλήρως άχροπτες αφού σε αυτές σταθμεύει ο καθένας χωρίς ενδιασμούς, το όχημά του, αδιαφορώντας αν δυσκολεύει ή εμποδίζει εντελώς τη διέλευση αναπορικών αμαξιδίων.

Οσο για τις δημόσιες θέσεις στάθμευσης οχημάτων ΑμΕΑ που αριθμούν λιγότερες από 10, πέφτουν και αυτές θύματα της ανείπωτης αναισθησίας πολλών συμπολιτών μας που σταθμεύουν σε αυτές δίχως να υπολογίζουν το παραμικρό. Ακριβώς η ίδια κατάσταση επικρατεί σε πάρκινγκ

σούπερ μάρκετ, ξενοδοχείων, παιδότοπων αλλά και σε δημόσιες υπηρεσίες. Το κακό όμως δεν σταματά εδώ. Η ασυδοσία επεκτείνεται και σε χώρους όπου θα έπρεπε, τουλάχιστον, να επικρατεί στοιχειώδης ευαισθησία.

Συμπεριφορά παρακρής

Η αγανάκτηση και η οργή έχουν μετατραπεί σε στωικότητα, από αυτές που χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους που έχουν συνηθίσει να αντιμετωπίζονται με παγερή αδιαφορία και που καταλαβαίνουν ότι οι εκκλήσεις τους συνήθως απευθύνονται σε συμπαγείς τοίχους. Τα ΑμΕΑ διαπιστώνουν μια φθίνουσα πορεία στην κοινωνική πολιτική που ξεκινά από την κυβέρνηση και φθάνει μέχρι τη βάση, στον ίδιο τον πολίτη.

Το παρκινγκ για ένα άτομο με ειδικές ανάγκες είναι σχεδόν ανέδοτο. Μπορεί να υπάρχουν θέσεις με την ειδική σήμανση, φαίνεται πως ελάχιστοι το έχουν πληρώσει μέχρι τώρα. Ετσι, όπως είναι αναμενόμενο, η ατιμωρησία φέρνει την ασυδοσία.

Όταν λοιπόν οι ίδιες οι αρχές σφυρίζουν αδιάφορα σε μια τέτοια κατάσταση, ο πολίτης, ιδιαίτερα ο ασυνείδητος και αδιάφορος, θα πράξει πολύ χειρότερα.

Τόσο σε δημόσιους χώρους όσο και δικιακούς πειθεστικούς στις θέσεις αναπήρων είναι πρωτοφανής. Αν μάλιστα κάποιος διανοθεί να επισημά-

νει, ακόμη και ευγενικά, στον οδηγό που παρκάρει, ότι η θέση που επιλέγει προορίζεται για ΑμΕΑ, το πιθανότερο είναι να εισπράξει μια αγενή απάντηση όπως «γιατί, τη δική σου θέση έπιασα;», κόρβοντας κάθε πιθανότητα να συνεχίστει ο διάλογος σε στοιχειώδης πολιτισμένο επίπεδο.

Ατιμωρησία

Αν θέλει κάποιος να διαπιστώσει με τα ίδια του τα μάτια τον παραλογισμό που επικρατεί στην πόλη του αρκεί μια βόλτα. Κάποια από τα πεζοδρόμια διαθέτουν ράμπα για αναπήρους, δίνοντας τη δυνατότητα πρόσβασης με αναπηρικό αμαξίδιο. Τα περισσότερα ωστόσο δεν έχουν!

Οπέσσο το πρόστιμο των 200 ευρώ που προβλέπεται για στάθμευση σε ράμπα αναπήρων, φαίνεται πως ελάχιστοι το έχουν πληρώσει μέχρι τώρα.

Ετσι, όπως είναι αναμενόμενο, η ατιμωρησία φέρνει την ασυδοσία. Όταν λοιπόν οι ίδιες οι αρχές σφυρίζουν αδιάφορα σε μια τέτοια κατάσταση, ο πολίτης, ιδιαίτερα ο ασυνείδητος και αδιάφορος, θα πράξει πολύ χειρότερα.

Όταν λοιπόν οι ίδιες οι αρχές σφυρίζουν αδιάφορα σε μια τέτοια κατάσταση, ο πολίτης, ιδιαίτερα ο ασυνείδητος και αδιάφορος, θα πράξει πολύ χειρότερα.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Κάπυψη κενών και επίλυση των προβλημάτων στα σχολεία

Στα σοβαρά προβλήματα στελέχωσης από καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γενικά αλλά και με τον αποχαρακτηρισμό του Γυμνασίου - Λυκείου Βολιμών ως δυσπρόσιτο ειδικότερα που ξεκίνησε πέντε σχολικά χρονιά αναφέρεται με ανακοίνωσή του το Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου.



Παράλληλα, αναδεικνύει το πρόβλημα της απουσίας μέριμνας για τη διαμονή, σίτιση και μετακινήσεις των εκπαιδευτικών παρά τις όποιες προσπάθειες καταβάλλει τα τελευταία χρόνια η Ε.Λ.Μ.Ε.Ζ. και ο Σύλλογος Δασκάλων. Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο διοικόντης του αναφέρει ότι "η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε με σοβαρά προβλήματα κυρίως στελέχωσης από καθηγητές της Β' βάθμιας εκπαίδευσης αλλά και με τον αποχαρακτηρισμό του Γυμνασίου - Λυκείου Βολιμών ως δυσπρόσιτο. Συγκεκριμένα το Γυμνάσιο - Λύκειο της ορεινής περιοχής των Βολιμών αποχαρακτηρίστηκε από δυσπρόσιτο με αποτέλεσμα πλέον να μην είναι επιλέξιμο από τους καθηγητές για μοριοδότηση με άμεσο κίνδυνο το κλείσιμό του. Ταυτόχρονα παραμένουν πολλά κενά καθηγητών στα περισσότερα σχολεία της Β' βάθμιας και φυσικά οι εσωτερικές μετακινήσεις που κανένας αναπληρωτής δεν

έχει κίνητρο να διοριστεί στο συγκεκριμένο σχολείο, επί της ουσίας θα μπει λουκέτο αφού οι περισσότεροι από τους μαθητές τους θα αναγκαστούν να μετεγγραφούν σε κάποιο άλλο σχολείο. Τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια δεν υπήρξε σχολική περίοδος που να μην ξεκίνησε με προβλήματα και ελλείψεις. Ως εκ τούτου στηρίζουν τον αγώνα των κατοίκων της ορεινής περιοχής και απαιτούν τον επαναχαρακτηρισμό του Γυμνασίου - Λυκείου ως δυσπρόσιτο. Ζητούν την πλήρη κάλυψη των κενών με διορισμό καθηγητών όλων των ειδικοτήτων σε Β' βάθμια και Ειδική Αγωγή καθώς επίσης και κάλυψη των κενών σε δασκάλους παράλληλης στήριξης. Τέλος, τη στέγαση, σίτιση και δωρεάν μετακινηση για όλους τους αναπληρωτές στο νησί.